

## **‘Onder de Boschboom’**

### **Zomergroeten uit ’s-Hertogenbosch**

U krijgt de groeten uit de hoofdstad van Noord-Brabant, waar ik dit jaar mijn vakantie vier. Dit jaar geen zon, zee en strand voor mij, geen avontuurlijke valuta en geen spraakverwarringen met locals. Ik ben op vakantie in eigen stad. Het zonnetje schijnt en de terrassen zitten vol. Het eten is hier goed en de mensen zijn vrolijk (want het is vakantie). Ik zit op een terras aan de achterkant van de Sint Jan en het lijkt net alsof ik in Spanje ben: volop bedrijvigheid, exotisch voedsel op mijn tafeltje en uitzicht op een middeleeuwse kathedraal. Meer heeft een mens niet nodig.

Toch willen we allemaal graag op vakantie. Ook ik, hoewel ik ‘mijn stad’ nog steeds moet leren kennen en in ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld nog nooit een rondvaart heb gemaakt of hier alle musea en ijssalons heb bezocht. In een andere stad zijn dat altijd de eerste dingen die ik onderneem. Ik heb mezelf voorgenomen om ‘ooit’ nog een rondvaart te maken in de Binnendieze, en het Noordbrabants Museum bezoek ik zeker nog wel een keer. (Deze zomer!!)

Maar op de een of andere manier is het er nooit van gekomen. Waarom dat zo is, weet ik niet. Misschien associëren we (wij, hedendaagse mensen in het algemeen, misschien mijn generatie-Y in het bijzonder) onze thuisstad niet met vakantie, of misschien zijn we het verleerd om te genieten van het dagelijks leven, zijn we het verleerd om elke dag rond te kijken.

Dat is jammer, want in onze eigen stad is veel te zien en veel te doen. ’s-Hertogenbosch timmert aan de weg. Het komende Jeroen-Bosch-jaar, de discussie over het Puthuis en de opening van de Paleisbrug een paar maanden geleden zijn de meest in het oog springende voorbeelden van de manier waarop ’s-Hertogenbosch zijn uitstraling probeert te bepalen. Vaak kosten deze citymarketingprojecten handen vol met geld en maanden van discussies. Het zou enorm jammer zijn als ik, als inwoner van de stad, niet van deze initiatieven kan genieten en mijn geld spendeer in de horecagelegenheden van een Zuid-Europese stad. Deze vakantie ga ik mijn stad verkennen. Ik ga onze specialiteiten proberen, een rondvaart maken, een museum bezoeken, en ik mag zeker de Paleisbrug niet missen. Misschien dat ik u, lieve lezer, onderweg tegenkom, op het terras, met een lekkere Bossche Bol of een pilsje. Ik houd me aanbevolen voor tips over het lekkerste ijs van de stad.

Eva Repkes- van Hooijdonk

***'Onder De Boschboom' is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw email naar: [onderdeboschboom@kringvrienden.nl](mailto:onderdeboschboom@kringvrienden.nl)***