

## GBD 2008 Gerlaine Piters-Jansen

### Oranje

Nog efkes en dan is 't weer zôwijd: we gaon weer naor de Uropese Kampioenschappe! Ik heb de dôôs mee versiersele van vlejekeer al klaor ligge. Veur Wendy's 'nnen oranjen boa en veur de keinder ieders 'n oranje sjaaltje en wè schmink veur op die jong d'r wèngskes. En ik zùr(re)g netuurlijk veur 'nnen bèr(re)g oranje tompoeze, paprikachips en oranje borrelnùtjes. Dè brengt ammaol geluk. En dè kunne hullie mee dieje Van Baste(n) g(e)rust gebruike. En as ze penanties moete schiete al himmaol.

Mar gelukkig laot diejen braoierd vort Ruud van Nistelrooij weer gewôôn meedoen. Dè's d'r toch ene-n-uit de Vliert, war (wor). Ik zie d'n dieje nog in 't blauw-wit op de goal af dèndere en 'm d'rin knaoie. Nouw speult ie vort in Medrid (Madrid). Mar veur mijn gaot d'r toch niks bove De Vliert. D'n ouwe Vliert welteverstaon. Ons opa, ons vader en ik hebbe altijd heimwee gehouwe naor dieje mooien ovalen betonnen bak. Deur die sintelbaan leek 't of de voetballers nog verder eweg ware en hoe kleiner dè'k ze zag, hoe grôter ze veur mijn wiere. Man, wè keek ik op tege Wim van der Horst en consjorte.

En mee m'n FC-shirtje onder m'nne jas waar ik altijd veurbereid om vanuit vak H die hille sintelbaan over te moete renne veur as d'r gin invallers meer ware en Rinus Israëls mijn nôdig had. Dè gebeurde altijd pas 's nachts, as ons moeder mijn in dè shirtje had ondergestopt. Dus he'k ze al besteld: 'n ècht oranje shirtje veur onzen Joey en onze Mike (Maik). Al is 't allenig mar om lèkker in te drôme...