

## 'Onder de Boschboom'

### Botheid der nar

Elke keer als mijn vrouw de telefoon opneemt protesteert ze. 'Met Ans Geluk', zegt ze vol overtuiging. Ze is half-Zeeuws en trots op haar achternaam. De orangistische Zeeuwen vonden de invoering van de burgerlijke stand door Napoleon, een vreemde indringer en overheerser, maar niets. Uit protest bedachten ze gekke namen als Schietekatte, Dekwaadsteniet, Naaktgeboren, Niemandsverdriet, Geluk en Klote.

De Bosschenaar heeft ook zijn ludieke protest: carnaval. Hij ging ermee door, zeker ook als de autoriteiten dit volksfeest trachtten te verbieden. Dan kon de Bosschenaar de HEREN, waar hij het hele jaar tegenop moest zien, eindelijk een poepje laten ruiken.

Tal van autoriteiten droegen het afgelopen jaar weer op kwistige wijze bij aan een ongetwijfeld vermakelijk carnaval. Noem maar op: Paleisbrug, Bartenbrug, lekkende parkeergarage én klap-op-de-voerpil, het FC Den Bosch-gesjeik. Dat wordt lachen met intocht én optocht.

Prins Amadeiro de 24ste, Prins van Oeteldonk tussen 1998 en 2006, in het gewone leven Karel Noordzij, geniet mogelijk mee, als carnavalist maar ook als LEIDER. In 2012 publiceerde hij een opmerkelijk boek onder de titel: *Op weg naar nieuw leiderschap*. Hij trekt lessen uit zijn eigen werkzame leven in de top van het Nederlandse bedrijfsleven.

Noordzij vindt dat elke organisatie een hofnar moet hebben. De nar hield in vroeger tijden de koning op zijn plek en gaf ook niet teveel toe aan diens veelal grote ego. De nar was tegenspreker en kon tegen de heersende opinie in zeggen dat de keizer geen kleren aan had. Moet je durven.

De Bossche gemeenteraad heeft weer een nar, Judith Hendrickx van de Groenen. Ze debatteert op het scherp van de snede, deelt een snier uit, houdt bestuurders een spiegel voor, irriteert naar behoren, provoceert en ontmaskert ook.

Dat alles deed ze ook tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Openbare ruimte op 14 januari jl. Judith legde als echte volksvertegenwoordiger de vinger op de zere plek. Ze nam het op voor de buurtbewoners van de Maijweg. Die voelen zich genaaid door NS en gemeente. Aan de Maijweg komt een nieuwe parkeergarage voor 850 auto's, officieel aangeduid als P & R garage. Dat laatste staat voor Park & Ride. Je komt uit Kerkdriel met de auto naar het station in 's-Hertogenbosch om met de trein verder te gaan naar Maastricht. Klinkt als een PR en marketingverhaal, ongeloofwaardig dus.

In de directe omgeving bevinden zich immers aanzienlijke bedrijven en die hebben hun parkeereisen. De bewoners van het gebied rond de Maijweg kregen argwaan, zeker toen de gemeente wat merkwaardig en kafkaësk met inspraakprocedures omging.

Judith Hendrickx tartte de formele regeltjes en procedures, overschreed ze mogelijk zelfs. De raadsleden van de gevestigde partijen fronsten hun wenkbrauwen en namen vooral geen standpunt in over de nieuwe PARKEERGARAGE. Ze vluchtten in procedures. Judith had echter ontmaskerd en wakker geschud. En dan moet je even bijkomen. Ga door Judith. Veel plezier met carnaval. En... weet: de botheid der nar is de toetssteen der wijzen.

Frans van Gaal

***"Onder De Boschboom" is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw email naar: [onderdeboschboom@kringvrienden.nl](mailto:onderdeboschboom@kringvrienden.nl)***