

‘Onder de Boschboom’

Nieuwe manier van betalen

Het resterende bedrag op de chipknip wordt op uw rekening teruggestort. Dat was de mededeling van mijn bank aan mij. Daarmee komt er een einde aan de revolutionaire manier van betalen die chipknip heette. Ingevoerd in 1996 maar in Nederland nooit echt aangeslagen. Dat had verschillende oorzaken waar ooit nog wel eens een leuk proefschrift over geschreven gaat worden. Ik had een chipknip gewoon omdat het wel handig was als je betaald moest parkeren in bijvoorbeeld Rotterdam. Daar was betalen bij de parkeerautomaat alleen mogelijk met de chip. Ook dat systeem heeft niet lang gewerkt maar heeft wel voor een baanbrekende verandering gezorgd doordat de Hoge Raad bepaalde dat betaling alleen per chipknip geoorloofd was. Hiermee werd het lot van munt en papiergeld ook in juridische zin geslecht.

Het betalingsverkeer is aan het veranderen. Nog even en we betalen met onze telefoon als je tenminste de futurologen mag geloven. Een portemonnee met pasjes is dan verleden tijd net zoals dat een aantal jaren geleden al voorspeld was met het gewone munt- en briefgeld. Sinds kort is het al mogelijk om te betalen door je telefoon bij de kassa te houden en even later heb je betaald. Er hoeft geen mens meer aan te pas te komen. Zelf je boodschappen scannen en betalen met je telefoon alleen nog contact met iemand die steekproefsgewijs controleert of je je aan de regels heb gehouden. De anonimisering van het betalingsverkeer is een feit.

Het geld is al abstracter geworden. Willem Parel, de fameuze orgelman uit Amsterdam, kon nog een nummer maken over de bijnamen van de biljetten (maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? “Meijer”. Raak!). ook “de vuurtoren” weet ik me nog te herinneren. Ik heb over de euromunten en biljetten nog geen bijnamen teruggehoord. Dat is jammer want de benaming van geld is wat mij betreft een onderdeel van een samenleving. Mijn vraag is heeft geld ook plaatselijke bijnamen gekend of waren de rooie rug, het heitje en de knaak allen maar landelijke bijnamen.

In ieder geval zal in de toekomst het betalen nog makkelijker kunnen worden, gewoon je telefoon bij de hand houden. De vraag blijft natuurlijk altijd of het saldo toereikend is. Je kunt nog zoveel willen maar zonder geld blijven veel deuren gesloten en de kassa in de toekomst ook.

Resteren nog een aantal praktische vragen, zoals hoe laat ik de hoofdjes van de herdertjes in de kerstal bewegen met de telefoon. Daarvoor is nu tien eurocent nodig die in een potje gestopt moeten worden. Moeten die ook niet gedigitaliseerd worden?

Jan Hoskam

‘Onder De Boschboom’ is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw email naar: onderdeboschboom@kringvrienden.nl