

## ‘Onder de Boschboom’

### Kleinigheidje

Een nieuw jaar, met nieuwe, hopelijk mooie dingen in het vooruitzicht. We weten nooit wat het jaar zal brengen, maar we kunnen natuurlijk allemaal onze gedachten er over laten gaan. We kijken dan wel vooruit, maar we denken maar al te vaak in het verleden. En dan denken we echt niet alleen aan de dingen die goed waren. We denken bijvoorbeeld aan de verschillende bruggen. En we hopen dat er in 2014 betere bruggen worden gebouwd. We denken aan de naam van onze stad, Den Bosch. Of mag dat toch echt niet meer? We denken aan culinaire en culturele evenementen en hoe we ons dit jaar weer goed op de kaart moeten zetten. We denken aan sport en hopen dat we kampioenen voort gaan brengen. Basketbal, rugby, hockey of wie weet lukt het FC Den Bosch dit jaar een keer. Zoveel prijzen en titels worden er ieder jaar opnieuw verdeeld en natuurlijk gaan we met zijn allen de strijd weer aan om zoveel mogelijk mooie titels binnen te halen.

Toch vraag ik me wel eens af hoe je zo'n titel kan krijgen. Al vier keer kregen we de prachtige titel "meest gastvrije stad van het land". Geweldig, echt waar, maar hoe en waarom zijn anderen tot die conclusie gekomen? Wanneer ben je gastvrij? Persoonlijk vind ik het vanzelfsprekend dat ik vriendelijk benaderd word wanneer ik mijn geld achter wil laten in een winkel of horecagelegenheid. En ik bedoel het niet vervelend, maar ik zal daar niet voor applaudisseren. Dus vraag ik me nogmaals af hoe we aan die titel komen. Staat er een jury op het station en vragen ze aan alle mensen die bepakt en bezakt met tasjes in de trein willen stappen, hoe ze een dagje Den Bosch hebben ervaren? En wat voor antwoord geven deze mensen dan. "O zo gastvrij!" En wat voor antwoord geven mensen dan als deze vraag gesteld word op het station van Amsterdam of Maastricht? Nee het zal waarschijnlijk wel op een andere manier beoordeeld worden. Toch denk ik dat er niet gekeken wordt naar hoe gastvrij onze horeca is. Want daar schort het nog wel eens aan vriendelijkheid en gastvrijheid. Je wordt beoordeeld op je uiterlijk en op grond daarvan word je wel of niet toegelaten in een café of club. En mocht je geluk hebben en wel binnen mogen, dan vlieg je er net zo makkelijk weer uit wanneer de desbetreffende beveiliging dat wenst.

Onlangs had ik zelf ook een minder leuke ervaring in het allerkleinste café van Den Bosch, onder de rook van de Sint Jan. Behoorlijk uitgelaten en goed gemutst kwam ik daar binnen met nog twee net zo vrolijke en gezellige mensen. Ik weet het wel, ook al denk je dat je thuis de leukste bent, ergens anders kan het heel anders over komen. Maar goed, wij hadden plezier en wilden nog graag een afzakkertje nemen na een geslaagd feestje van vrienden. De kastelein had helaas niets op met onze jolige bui en dat heeft hij ons dan ook kort en bondig duidelijk gemaakt. Totaal overrompeld door de grove onbeschofte benadering van dit heerschap, verlieten wij zonder een consumptie genuttigd te hebben, het intieme kroegje.

Toch hoop ik maar dat de jury van de verkiezing van de meest gastvrije stad van het land, dit door de vingers wil zien.

Want we zijn door de bank genomen toch best gastvrij en een kleinigheidje houd je toch.

Monique Gloudemans

***“Onder De Boschboom” is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie wenden tot de coördinator, telefoon: (073) 6446783 of [www.boschboom.nl](http://www.boschboom.nl)***

## **Boerenkoolmaaltijd 2014 bij ' De Boschboom'**

De Cultuurhistorische vereniging 'De Boschboom' organiseert ook dit jaar 2014 op zondag 9 februari om 18.00 uur haar traditionele Boerenkoolmaaltijd in Hotel Central.

Zoals bekend hebben de leden van De Boschboom ingestemd met een fusie met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.

Leden van de Kring en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de rijk voorziene Boerenkoolmaaltijd met o.a. rookworst, verse worst, spekjes en een zuur assortiment (uitjes, piccalilly, azijn en mosterd).

U bent welkom vanaf 17.00 uur in de Moriaenbar van Hotel Cental om een borreltje te drinken.

Om de borrel en de maaltijd op te luisteren hebben wij voor U een bijzondere gast uitgenodigd. Het is een bekende ' Bossche francofiel' die met een diepgravende doch luchtige beschouwing ons informeert over alle vroegere relaties, afgebroken relaties en bestendige relaties van de drie verenigingen Janus en Bet, De Boschboom en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Dit alles "in 't Bosch" onder de titel :

' L'histoire se répète'.

U kunt zich inschrijven voor de Boerenkoolmaaltijd via : [secretariaat@boschboom .nl](mailto:secretariaat@boschboom.nl)

De kosten bedragen € 14.95 (exclusief drankjes).

Uw betaling op rekening NL77INGB0004343167, t.n.v. De Boschboom o.v.v. Boerenkoolmaaltijd geldt als definitieve inschrijving.

Wij verzoeken U het bedrag voor 10 februari over te maken.