

## **‘Onder de Boschboom’**

### **Blij!**

We kunnen er eigenlijk niets aan doen, want iedereen doet het wel eens. Bewust of onbewust, of toch gewoon omdat we denken dat het er bij hoort. Ik heb het niet over een boertje of een windje laten. Ook niet over een vloek of scheldwoord gebruiken. Allemaal zeer ongepaste dingen, maar dat kan de beste overkomen. Je eet een bordje snert of een heerlijke zuurkoolstampot en onze darmen beginnen te werken. Niet fris, ik weet het maar het is menselijk. We drinken een glas koolzuurhoudend fris en onze maag laat weten dat er iets te veel gas naar binnen is gekomen. Dat moet er dan zo snel mogelijk weer uit. Ook niet smakelijk, maar wel net zo menselijk. Vloeken en schelden mag niet. Maar toch..... Je stoot je grote teen aan de tafelpoot of je ovenschotel die je met zoveel liefde hebt bereid brandt aan, ja dan glipt er wel eens een woord uit je mond dat zeer ongepast is. Maar ook dat scharen we dan toch maar onder de menselijke gevallen.

Wat doen we dan nog meer allemaal wel eens? Mopperen! En geloof me maar we mopperen wat af hoor. Nou kunnen we natuurlijk zeggen dat ook dat menselijk is. Maar daar geloof ik niet zo in. We hebben wel verschillende soorten mopperpotten. De geboren mopperpot. Het maakt haar of hem niet uit waar over gemopperd moet worden, als er maar gemopperd kan worden. Vaak gaat dan de voorkeur uit naar het weer. De winter was dit jaar echt geen winter, een goede reden om te pas en te onpas ons ongenoegen daarover uit te spreken. Heel het klimaat ligt overhoop, wordt er dan gezegd. En of dat nu echt zo is, of dat we er met zijn allen onze schouders onder gaan zetten om het klimaat een beetje te helpen, dat maakt geen verschil. Maar als we nu wel een echte winter hadden gehad en we waren voor Kerst al door ons strooizout heen geweest, dan was dit waarschijnlijk ook een goede aanleiding geweest om te mopperen. Op momenten dat het regent, wordt er gemopperd. En geloof me, het regent vaker niet dan wel. Maar als het niet regent valt het ons gewoon niet op. Behalve dan in de zomer en we zien onze plantjes verschrompelen op het balkon of in de tuin. Dan vinden we het niet normaal dat er geen druppel valt. Mopperen, mopperen, mopperen, het lijkt soms wel onze tweede natuur. Wat is de lente vroeg, is toch niet normaal. We gaan er dus voor het gemak maar vanuit dat de zomer dan niets wordt. Want dat is onmogelijk als het tijdens het voorjaar al zo warm is. We zouden ook gewoon kunnen genieten van hetgeen het voorjaar ons brengt. En wat de zomer dan met zich meebrengt zien we dan wel weer.

Wat voor veel mensen ook een goede reden is om te mopperen, is de euro. Ik hoor het zo vaak, weet je wel hoeveel gulden dat is? Een pilsje kost gemiddeld 2,30 en een wijntje maar liefst 4 euro. Op een zonovergoten terras in maart zou dat een reden kunnen zijn om te genieten. Maar het kan ook een goede reden zijn om te mopperen.

Dan de politiek, daar kan de beroepsmopperaar zich lekker op uit leven. Want linksom of rechtsom, het is echt nooit goed. De oudjes komen op straat te staan, de jonkies moeten meer de straat op. Ik geef toe dat er heel wat aan schort maar we kunnen toch ook wel eens wat positiefs zeggen over de politiek. Goed er schiet me zo gauw niets te binnen, maar er valt ook heus wel wat positiefs te melden.

Soms, maar dan ook maar heel soms, betrap ik mezelf ook op wat gemopper. Iemand komt met

modder onder zijn schoen mijn net gedweilde keuken binnen stappen. Of de kat heeft zijn eten naar binnen geschrokt waardoor zijn maag in opstand kwam en hij het over de deurmat heeft uitgespuugd. Toch durf ik van mezelf wel te zeggen dat ik een blij mens ben. Blij als de zon schijnt, maar ook blij als het regent. Want onze natuur heeft beide nodig. Ik ben ook blij dat ik het geluk heb dat ik in Den Bosch geboren ben. Blij dat ik hier mag genieten van de natuur en de cultuur. Ik ben ook blij omdat ik hier mezelf mag en kan zijn. Dat ik mag zeggen en denken wat ik vind. En weet je, soms ben ik zelfs blij met het gemopper van een ander. Voor mij een goede reden om blij te zijn omdat ik me eigenlijk niets aan hoeft te trekken van dat gemopper. Heerlijk blij! Dat zouden we allemaal wat vaker moeten zijn.

***Onder De Boschboom" is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw email naar: [onderdeboschboom@kringvrienden.nl](mailto:onderdeboschboom@kringvrienden.nl)***