

## **‘Onder de Boschboom’**

### **Je suis columniste**

Als columniste kan ik er niet omheen: de aanslag in Parijs op de redactie van Charlie Hebdo. Ook als columniste ben ik immers een vertegenwoordigster van het vrije woord. De gedachte dat twee mannen een succesvolle aanslag hebben weten te plannen in het centrum van Parijs is al nauwelijks te bevatten. Het feit dat deze mannen uit geloofsovertuiging handelden en doelgericht een groep vertegenwoordigers van de door ons westerlingen zo geliefde vrijheid van meningsuiting aanvielen, maakt het nog schokkender. Reacties daarop konden dan ook niet uitblijven.

Hoewel ik me ervan bewust ben dat ik wat in mijn ivoren toren leef, moet ik toch toegeven dat alle reacties op de gebeurtenis in Parijs me enorm hebben verbaasd. Dat deze gewelddadige actie gewelddadige tegenreacties zou oproepen, dat viel te verwachten. De daders, die zich niet wilden overgeven aan de politie, maar schietend hun schuilplaats uitkwamen, werden doodgeschoten door de collega's van de politieagenten die bij de aanslag om het leven kwamen. Dat mensen in heel Frankrijk gewelddadige vergelding zochten, dat was ook te verwachten.

De vraag is echter: bij wie moest die vergelding worden gehaald? De twee daders zijn dood. Of, en op welke manier hun actie door organisaties mogelijk werd gemaakt, wordt (voor zover ik weet) nog onderzocht. Als gevolg van de emoties die de aanslag opriep is Frankrijk in rep en roer. Door de berichtgeving in de media lijkt het erop dat Parijs in een oorlogsgebied is veranderd, waar gijzelingen en bommeldingen aan de orde van de dag zijn. Atheïsten, boeddhisten, hindoes, christenen, moslims en joden lijken hun leven er niet meer zeker.

In heel het westen kwamen mensen bij elkaar om te betogen. Al deze protesten verliepen vreedzaam en waren bedoeld om steun te betuigen. Maar hier rees aan mij ook weer de vraag: aan wie betuigt men steun met deze acties? Betuigen we steun aan de familie en vrienden van de mensen die bij deze aanslag om het leven zijn gekomen? Zou daarvoor een Franse of Europese dag van rouw niet beter zijn? Of betuigen we steun aan de (satirische) media? Steunen we hen met deze acties en betogen we dat zij vooral door moeten gaan met ons een spiegel voorhouden?

De aanslag in Parijs heeft ons weer laten zien hoe fragiel de balans is tussen de verschillende bevolkingsgroepen die samen onze West-Europese samenleving vormen. Ik zou willen dat de Je-suis-Charlie-betogingen vooral laten zien dat de wil er is om die balans samen te houden.

Eva Repkes-van Hooijdonk

***‘Onder De Boschboom’ is een rubriek van cultuurhistorische aard, die haar columnisten een podium biedt om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Reacties? Stuur uw email naar: [onderdeboschboom@kringvrienden.nl](mailto:onderdeboschboom@kringvrienden.nl)***

Op zondag 8 februari 2015 kunt u genieten van de jaarlijkse Boerenkoolmaaltijd in Hotel Central op de markt te 's-Hertogenbosch.

Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en starten we met een gezellige borrel in de Moriaenbar van Hotel Central. (n.b.: dit tijdstip is een half uur later dan voorheen!)

Rond 18.30 uur gaan we genieten van een heerlijke Boerenkoolmaaltijd met rookworst, verse worst en spekjes. Daarbij een zuur-assortiment: uitjes, piccalilly, azijn en mosterd.

Deze boerenkoolmaaltijd wordt van oudsher opgeluisterd met muziek, een gezellige voordracht en/of een theateraal optreden.

Deze keer is het thema een opmaat naar het Grôôt Bosch Dictee (GBD); Frank Finkers, de maker van het GBD, geeft een onderhoudend mini-lesje over het Bosch dialect en hoe je dat schrijft.

Guus Ong, tekenaar, schilder en karikaturist, bekend van o.a. zijn Bossche cartoons met onderschrift in Bosch dialect, in de Bossche Omroep en in Bossche Kringen, maakt enkele cartoons zonder onderschrift. Na het mini-lesje van Frank worden aan de tafels de cartoons voorzien van humoristische onderschriften. Per tafel kiezen de disgenoten het leukste dat dan voor het hele gezelschap wordt voorgelezen.

De kosten bedragen € 14.95 per persoon (exclusief drankjes).

Maximaal honderd personen kunnen hieraan deelnemen (introducés zijn welkom).

U kunt zich persoonlijk aanmelden bij de Kringbalie of per e-mail via: [onderdeboschboom@kringvrienden.nl](mailto:onderdeboschboom@kringvrienden.nl) met als onderwerp: Boerenkoolmaaltijd.

Het verschuldigde bedrag van € 14,95 (per persoon) kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL59INGB0006628714 t.n.v. Stichting De Boschboom o.v.v. Boerenkoolmaaltijd 2015.

!!! Uw betaling bevestigt uw definitieve deelname.

Uw opgave en uw betaling zien we graag voor 1 februari 2015 tegemoet.