

‘Onder de Boschboom’

Boekenstad?

In de eerste eeuwen na de uitvinding van de boekdrukkunst was 's-Hertogenbosch, net als Amsterdam en Deventer, bekend als stad van drukkers, uitgevers en boekhandels. Amsterdam en Deventer zijn dat tot op de dag van vandaag nog. Maar voor Den Bosch geldt dat minder.

Midden vorige eeuw waren er hier nog twee toonaangevende boekwinkels: Heinen en Mosmans. In die tijd had V&D ook nog een heel goede boekafdeling. Mosmans was toen nog gevestigd aan de Markt naast De kleine Winst maar verhuisde later naar de Kerkstraat. Heinen zat toen al op de hoek van het Kerkplein. Mosmans werd Bruna en alleen Heinen bleef als echte boekhandel over. De winkel met de krakende trappen en de vele niveaoverschillen was en is nog steeds een soort *Fawlty Towers* voor de boekenliefhebber. Onder het personeel kwamen uitzonderlijk veel beoefenaars van de wandel- en fietssport voor, waarschijnlijk bevorderd door de voortdurende oefening van de beenspieren. Hun werk was tevens hun training.

Voor het tweedehandse en antiquarische boek was er het propvolle Antiquariaat Brabant aan de Lange Putstraat tot op hoge leeftijd tijd bestierd door mevrouw Ans van Pagée en in de Kruisstraat de Twaalfmorgen Boekhandel. De eerste is al lang verdwenen en de tweede verdwijnt binnenkort. Alleen Betty Boek in de Verwerstraat houdt stand. Gelukkig kwam er eind vorige eeuw ook een filiaal van de Slegte in de stad.

Boekhandel Heinen werd opgenomen in de keten Selexyz. En sinds een paar jaar zijn Selexyz en de Slegte één bedrijf geworden. In een aantal steden zitten ze ook al in één pand. In twee ervan in Eindhoven en Den Haag ben ik geweest en ik moet zeggen dat dit een prettige ervaring was. Bij de inloop de bekende stapels van bestsellers, de aanbiedingen en de hobbyboeken, maar dan verder op rustige afdelingen voor literatuur, geschiedenis, kunst en poëzie. En als je dan bijvoorbeeld denkt “ik heb dat vroege werk van die schrijver eigenlijk nooit gelezen”, dan loop je door naar de tweedehandsafdeling en zoek je het daar. Dan is er ook nog een koffiecorner met een leestafel.

Ik vind zo'n grote winkel een prachtige combinatie (eigenlijk vergelijkbaar met de stadsbibliotheek) maar het betekent wel dat je ruimte nodig hebt. De Eindhovense combinatie Van Piere/de Slegte beschikt over 2000 vierkante meter en Heinen (450) en de Slegte Den Bosch (600) samen maar iets meer dan de helft. Het is nog steeds niet bekend of de Bossche vestiging in een van de twee bestaande panden komt of dat er naar één nieuwe locatie wordt gezocht. In ieder geval is duidelijk dat in een te kleine winkel de formule niet kan werken. Daar worden dan alleen de best verkopende boeken uitgesteld.

Het boekenvak is veranderd en iedereen koopt wel eens een boek via internet. Maar niets weegt op tegen het dwalen door een goed voorziene boekwinkel en dan iets vinden wat je eigenlijk niet zocht.

Cees Slegers.

Cultuurhistorische Vereniging De Boschboom biedt columnisten een podium om op persoonlijke titel onderwerpen die met de Bossche cultuur te maken hebben uit te diepen. Belangstellenden kunnen zich voor meer informatie wenden tot het secretariaat, telefoon: (073) 6446783 of www.boschboom.nl